

Gentlemen

Max Petersson



- Fan vad hon är snygg. Hon har ju allt.
- Vad säger du. Räcker inte jag till eller?
- Jo men får man inte tycka att någon annan är snygg?
- Jo det får man men man säger det inte framför sin partner.
- Å vad du är löjlig jag menade inget illa.
- Försvinn! Jag vill aldrig se dig igen din idiot!

Han skämdes och gick sakta ut genom dörren. Det var mörkt och blött ute. Regndropparna kändes stora som golfbollar och trängde in bakom hans rosen röda regnjacka. Han gick till busskuren för att ta skydd från det kraftiga regnet som öste ner. Han satte sig ner och började fundera på varför han är så klumpig av sig. Misstag hade han gjort förut men han lärde sig aldrig av dem. T.ex den gången han skulle bjuda hem en tjej när han gick i nian och det enda han tänkte på va att ha sex med henne och det gick absolut inte bra. Han träffade eller pratade aldrig med den tjejen igen. Eller den gången han skulle bjuda en tjej på en kaka som han hade bakat som det var nötter i och tjejen han bjöd var nötallergiker. Han tänkte för sig själv varför lyckas jag aldrig med tjejer?.

Mörkret lade sig ännu mer och det blev kallare och kallare för varje minut han satt i busskuren. Det kändes nästan lika kallt som i Alaska. Efter en stund så bestämmer han sig för att gå till ICA. Sakta och nedstämd går han i det kalla regnet som en blöt hund. När han kommer fram till ICA så ser han en av tiggarna som alltid sitter utanför men som aldrig får något. Han frågar tiggaren "Vill du ha något att äta?". Tiggaren svarar "Mat,tack så mycket!". Okej tänker han och går in. När han kommer in i affären så känner han den ljuvliga doften av nybakat bröd. Han tar det brödet som ligger längst in för det ser färskast ut. Han lufsar vidare till smöret och pålägggen. Han köper ett paket bregott och ett paket med pärssons skinka. Han går fram till kassan och ser sina varor åka på det långsamma och gnisslande rullbandet. "Det blir 68 kr tack" säger kassören. Han lägger fram en hundra lapp och får tillbaka en tjugolapp i handen och sedan en tia och två enkronor som rasslar ner i en maskin.

Han lunkar ut genom dörren och ger tiggaren maten och de pengar han fick över. Plötsligt gled det upp en snygg Porsche. Ut kommer en kvinna som ser ut som en prinsessa hon är

den vackraste han någonsin sett. Han känner igen henne. Det är ju hon i filmen! Hon går fram till honom och säger. Herregud vad du är omtänksam. Du ser lite blöt ut sa hon. Vill du åka med hem till mig så kan du få en filt och lite varm choklad? Ja svarade han lite lugnt och coolt även fast han kände sig som att han vunnit på lotto. Shit tänker han, nu har jag ju världens chans.

De går in i den tomma och ekande trappuppgången och in genom den första lägenhetsdörren. Lägenheten var som ett palats. Alla smycken lyste upp lägenheten med sitt skimrande ljus. Sätt dig ner i soffan om du vill. Han sätter sig i soffan och tänker på hur han ska lyckas få henne att gilla honom. Han frågar om hon vill kolla på film och hon svarar ja. Desto längre filmen går flyttar han sig närmre och närmre. Han lägger armen runt henne och hon lutar sitt huvud mot hans axel. De börjar kramas och kyssas. När byxorna faller ner så ser han något som ser ut som en banan. Han slutar med allt han gör och kollar på henne. Hon frågar vad problemet är och han bara stirrar. Han ser ut som ett stort frågetecken och blir mer röd i ansiktet som en tomat av ilska. Han går ut och ställer sig i regnet och tänker "när jag äntligen hittar en tjej så visar det sig vara en kille"